

Isabelle Halling McAllister var inte tjejen som drömde prinsessdrömmen om riddaren på den vita hästen, bröllop och familj. Tvärtom. Hon trodde nästan att livet tog slut när man fick barn.

TEXT SARA LEIJONHUFVUD FOTO

# Barnet förändrade livet för Isabelle Halling

Barn var aldrig en självklar sak för henne. Tanken på att gifta sig och få barn låg långt fram i tiden. Kanske om tio år eller så. Men ibland blir inte livet alltid som man tänkt sig – och tur är väl det. Nu är Isabelle gift och om några veckor även tvåbarnsmamma. När dottern Della föddes för tre år sedan hände precis det som Isabelle inte trodde skulle hända.

– Jag tycker att det blev så sjukt mycket bättre att få barn än vad jag någonsin hade kunnat tänka mig. Jag som trodde att jag skulle drabbas av baby blues och en massa annat, berättar Isabelle när vi åter lunch på en av Nytorgets många restauranger.

mest självklara personen i Isabellas liv. Det där med att livet tar slut när man får barn; det skriver hon inte under på längre. Så blev det inte alls – det blev faktiskt den totala motsatsen.

– Att få Della har öppnat upp livet för mig. Hon har fått mig att se nya möjligheter, säger Isabelle.

**ISABELLE HAR ALLTID** varit en expert på att se just möjligheterna i livet. Att se till att få sina idéer förverkligade är en självklarhet för en av våra mest färgstarka tv-personligheter känd från, bland annat, Äntligen hemma, Packat & klart, När & fjärran och Sommartorget. Hon är programledare, krönikör, stylist och föreläsare. Känslan för färg och form fick hon redan med modersmjölken. Hon föddes rakt in i en kreativ familj med en mamma som var konstnär och en



**”Ibland kan jag känna att jag gör lite för mycket.”**

pappa som ständigt snickrade och fixade. Och hon fick alltid vara med. Just att få vara med känns viktigt att föra vidare till de egna barnen.

**HON OCH HENNES MAN** tycker att de har lyckats bra med att hitta balans i livet. De gav inte upp

sina egna intressen, drömmer och mål i livet när de blev föräldrar, utan är måna om att behålla en del av den livsstil de hade innan Della kom in i deras liv. De blandar sina och dotterns behov och det blir oftast riktigt bra. Della är van vid att hänga med.

**ATT RESA ÄR ETT STORT INTRESSE** och det har de fortsatt med även efter att de blev en familj. Della har rest enormt mycket för att vara så liten. När hon var två år tillbringade de, till exempel, några höstmånader i New York.

– Det var toppen. Vi reste på hennes villkor. Okej, det blev inga evighetslånga trerättersmiddagar, men det blev middagar som blev så långa eller just så korta som Della bestämde. Ibland gick vi ut, men oftast blev det take away. Della fick det som hon behövde och vi fick de där vibbarna som resor alltid ger oss, säger Isabelle.

Isabelle beskriver sig som en doer, som en person som ser till att få saker gjorda. När hon gick gymnasiet jobbade hon deltid på en reklambyrå. Trots ett fullspäckt liv med såväl skola, jobb och killar hann hon även med en hel del basketspelande.

ler först vad man behöver för att hitta den, säger Isabelle.

**NU KOMMER VI TILL** det där med balans i livet igen. Om familjen har haft en hektisk period ser hon alltid till att de tar det lugnt en helg och bara är hemma och myser, kollar på film och bara är. Då är det helt okej att slappa framför en film en hel dag hemma i lägenheten på Södermalm. Det är då hon hyr en box och ser flera avsnitt i rad.

Graviditeten med Della var som en piece of cake. Hon stod till exempel och målade hissen i bostadsrättsföreningen med förvärrat. Andra graviditeten tycker hon handlar mer om att överleva. Nu är hon trött, har foglossning och känner sig otillräcklig både vad det gäller jobbet, hemmet och Della. Det kan man inte tro när man ser henne; hon är strålände vacker i prickig klänning och med en väldigt liten mage, trots att Dellas lillebror beräknas komma om bara några veckor.

Livet som tvåbarnsmamma funderar Isabelle en hel del på. Hur ska det bli? Hur ska hon hinna med allt hon vill göra? Hennes inställning är att allt ordnar sig bara man känner sig tillfreds med sig själv och tar livet för vad det är.

**NÄR FÖRÄLDRARNA SENARE** skilde sig flyttade mamman till Belgien. Där startade Isabelle ett par år senare sitt första företag. Hon gjorde lampor och lampskärmar som hon sålde för att sedan börja stajla för tidningar och reklamuppdrag. Efter ett tag började hon även att göra tv i Belgien.

Sex år senare flyttade hon till Stockholm igen – då hade hon hunnit med ett år i Sydamerika också – för att starta samma företag här.

– Ibland kan jag känna att jag gör lite för mycket, att jag är galen som håller på så här och då gäller det att hitta jämvikten igen. Men det är väl det som är livet – att försöka hitta balansen el-

**HON HAR INGA SYSKON** själv, så att få uppleva hur det är att vara fyra i en familj känns spännande. Della är spänd av förväntan över sin nya roll som storasyster.

– Hon gillar bebisar, men vi får väl se hur det blir, skrattar Isabelle.

Della är 3 år och börjar bli så stor att hon uppskattar bio med en fika efteråt. Eller varför inte en lunch med mamma på Nytorget?

– Häromdagen var Della och jag ute och åt lunch. Det var verkligen en häftig känsla – att min lilla tjej har blivit så stor att vi kan gå ut och ta en lunch tillsammans och sitta och snacka. Okej, det



**Isabelle Halling McAllister**  
Ålder: 33 år  
Jobbar: med färg och form på alla möjliga sätt och vis  
Bor: i en trea på Södermalm  
Bloggar på: <http://www.familyliving.se/bloggare/isabelles-blogg/> och <http://dosfamily.com/>

**”Jag vill att Della blir en öppen och stadig tjej som är nöjd och glad över sig själv.”**

blev ingen långlunch, men vi hann ändå med att både äta och prata. Så himla härligt!

Lyhörddhet och närvaro är viktiga grundstenar i rollen som mamma för Isabelle.

– Jag försöker att verkligen ta mig tid för att vara med min dotter. Att lyssna in och att prata mycket med henne.

**NÄR LILLEBROR FÖDS** är det inte långt kvar till jul. Men en traditionell jul är inget som hennes hjärta klappar för. Gran har hon gärna hemma, mest för den härliga lukten skull, men hon klar den helst med bara några fåglar och lite ljus. Tomtar och annat klassiskt julpynt är det inte särskilt troligt att man hittar hemma hos familjen Halling McAllister.

– Nog för att jag gillar kitsch, men det är helt fel sorts kitsch för mig, skrattar Isabelle.

Sedan hon blev mamma ser hon ändå lite annorlunda på julen. Den har blivit både viktigare och roligare. Och hennes häändige pappa är världens bästa julotme.

**PÅ FRÅGAN OM VILKET RÅD** som hon vill ge sin dotter i livet, svarar Isabelle:

– Jag vill att hon blir en öppen och stadig tjej som är nöjd och glad över sig själv. Jag hoppas också att jag kan ge henne något slags inre styrka att ta med sig och att hon känner att hon själv står stadigt i det. Jag vill att hon är öppen och tar tillvara på de människor som hon har omkring sig. Då tror jag att hon kommer att klara det mesta.

Lunchen lider mot sitt slut. Isabelle har ätit upp sin toast Skagen som såg ut som en liten tårta. Hon rusar vidare i höstkyllan – mot nya projekt som ska hinnas färdiga innan sonen föds. Möjligtvis är det sovrummet som står på tur efter att barnrummet fått sitt. Och Isabelle Halling McAllister lär hinna.

**Best Kids**  
www.bestkids.se

**10% rabatt** på hela sortimentet med rabattkod: GODJUL10 Gäller tom 2009-12-31

Beställ innan 12.00 så skickas din order samma dag. Frakt endast 49:- **Fraktfritt över 699:-**

**BUSKUL LEKLAND** 6 MIN FRÅN CITY!  
FÖR STORA OCH SMÅ!

**WAYNE'S COFFEE** **ANDY'S**

**VI HAR DETTA OCH MYCKET MER:**

- ◆ **BARNKALAS**
- ◆ **FLERA SPÄNNANDE BOLLHAV**
- ◆ **MÅNGA ROLIGA RUTSCHKANOR**
- ◆ **AVSKILD LEKHÖRNA FÖR DEM**
- ◆ **ALLRA MINSTA FRI ENTRÉ FÖR BARN UNDER 1 ÅR OCH FÖR VUXNA!**
- ◆ **CAFÉ MED BRETT UTBUD**

**Andy's Lekland. Magasinet Sickla köpkvarter**  
Telefon 08-643 18 30 [WWW.ANDYSLEKLAND.SE](http://WWW.ANDYSLEKLAND.SE)

För att du skall få dina julklappar i tid är sista orderdag 18:e december.

**Barnensrum.se**  
Tel. 0303-12880 [www.barnensrum.se](http://www.barnensrum.se) [info@barnensrum.se](mailto:info@barnensrum.se)

**Boy & Girl BABYBUTIKEN.COM**  
Barnvagnar Babyprodukter Leksaker Möbler

Beställ enCrescent Classic eller Diva och få

**Skötväska + regnskydd + Fri frakt** (Värde 1.370:-)

**Skötväska + Fri frakt** (värde 1.170:-)

Ord. 6.495:- **5.995:-** **4.995:-**

**Årets Julklapp - en kyckling**

Bebisar är mjuka, gosiga och söta, det är kycklingar också.

Med rätt omvårdnad växer de snart upp till tuppar eller hönor som ger ägg.

Genom att ge bort en kyckling till någon du tycker om, ger du barn på Haiti och Filippinerna bättre förutsättningar till en bra uppväxt.

Läs mer på [hoppetsstjarna.se/julklapp](http://hoppetsstjarna.se/julklapp)

**hoppets stjärna**  
0662-461 00 | PG 90 02 53-6

Hos oss får du kostnadsfri mödravård & preventivmedelsrådgivning

Vi finns på Östermalm - Artillerigatan 28 A

08-661 59 10 \* 661 59 13 \* 661 59 50  
[www.privatabarnmorskor.se](http://www.privatabarnmorskor.se)

Välkommen till

**Privata Barnmorskor**  
Mödravård & Preventivmedelsrådgivning

**NOVA★STAR**  
COOL SOFT SWEDISH DESIGN